

Beste Raad

Toen ik deze week de uitzending zag van TV Maastricht kon ik mijn oren niet geloven. Gaan we anrio 2023, waar woningnood en ongelijkheid twee van onze grootste problemen zijn, daadwerkelijk in het hart van Wijck een 5 sterrenhotel bouwen voor de happy few? Waar de bonusjagers van DSM hun decadente dromen verwerkelijkt zien worden. En dat terwijl er in de stad een schreeuwend tekort is aan enigszins betaalbare woon- en werkruimte voor Jean en alleman.

Er wordt veel gesproken over participatie van de burgers van de stad. Zou het niet veel beter zijn als de gemeente eens écht luistert en een project laat opstellen in dit mooie stukje stad waar er plaats is voor de noden van de bewoners.

Ik ben een kleine ondernemer van de Biomarkt in Wijck en ben evenals vele andere middenstanders veel meer gebaad bij bewoners en bedrijvigheid in de buurt dan bij Bentley-toeristen.

Deze 'rotte kies' van de buurt heeft de gemeente jarenlang laten verloederen door de toekomst aan 'de markt' te laten. Nu wordt zelfs onteigening overwogen om de Amerikaanse marktpartij tegemoet te komen.

Ik zou zeggen: STOP NU, gemeente. Ga weer voor je eigen burgers staan. Die twee jaar extra kan er ook nog wel bij.

Bedankt,

██████████